



Nieuwsbrief 7 – Woensdag 2 maart 2022
Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie
De Burght, Potgieterplein, Uithoorn

In de kerk wordt veel voor kinderen georganiseerd. Ook zijn er veel enthousiaste kinderen en ouders die af en toe graag een bijdrage willen leveren. Met deze nieuwsbrief proberen we **iedereen** samen te brengen.

In deze nieuwsbrief staat wat er gebeurt voor kinderen en jongeren: korte verslagen, een agenda, oproepen, etc. Materiaal voor de volgende nieuwsbrief (woensdag 6 april) kan gestuurd worden naar emmaenus@hotmail.com.

Agenda – Maart

Datum	Tijdstip	Activiteit
Woensdag 2-3	14.45 – 16.00	Uithoorn – Communieproject – Het geschenk van de vergeving
Woensdag 2-3	18.00 – 19.00	Uithoorn – Sobere maaltijd vóór de Aswoensdagviering
Zondag 6-3	11.00 – 12.00	Uithoorn – Viering met Debuut Uithoorn – Eerste kinderwoorddienst 40-dagentijd
Zondag 6-3	11.00 – 12.00	Kudelstaart – Gezinsviering met de Kudelkwetters
Donderdag 10-3	15.30 – 16.30	Nes – Kinderclub – Wonderbare visvangst
Zondag 13-3	9.30 – 10.45	Uithoorn – Vormselproject – Vijfde bijeenkomst
Zondag 13-3	11.00 – 12.00	Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat Uithoorn – Presentatie communicanten
Woensdag 16-3	14.45 – 16.00	Uithoorn – Communieproject – Het geschenk van de vrede
Zaterdag 19-3	14.00 – 15.30	Uithoorn – Communieproject – Speurtocht in Nes
Woensdag 30-3	14.45 – 16.00	Uithoorn – Communieproject – Het geschenk van de vreugde

De nieuwsbrief “Kom erbij!” komt elke eerste woensdag van de maand digitaal uit.
Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail (emmaenus@hotmail.com).



Klik of scan!

Agenda – April

Datum	Tijdstip	Activiteit
Vrijdag 1-4	19.30 – 20.45	Uithoorn – Vormselproject – Zesde bijeenkomst
Donderdag 7-4	15.30 – 16.30	Nes – Kinderclub – Palmpaasstokken maken
Woensdag 13-4	14.45 – 16.00	Uithoorn – Communieproject – GODS GROOTSTE GESCHENK
Zaterdag 9-4		Uithoorn – Palmpaasstokken maken
Zondag 10-4	9.30 – 10.30	Nes – Gezinsviering – Palmpasen
Zondag 10-4		Uithoorn – Palmpasen
Zaterdag 16-4	xx.00 – xx.00	Uithoorn – Paaswake met Debuut
Zondag 17-4	11.00 – 12.00	Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat – Pasen
Maandag 18-4	10.00 – 11.00	Nes – Gezinsviering en paaseieren zoeken in de pastorietauin

Kinderwoorddienst – Op naar Pasen!

Hoi Allemaal,

Woensdag 2 maart is het Aswoensdag, het begin van de 40-dagentijd. In deze periode tot aan Pasen is er elke zondag een kinderwoorddienst. Behalve op zondag 13 maart als er een Gezinsviering is met het kinderkoor Opmaat.

Met de kinderwoorddiensten bereiden we ons samen met de kinderen voor op Pasen. We lezen hetzelfde evangelie als de volwassenen in de kerk en leggen daarna uit wat Jezus ons wil vertellen, wat hij aan ons wil vragen. Om het verhaal nog beter te kunnen begrijpen, zullen we elke keer iets knutselen of een kleurplaat kleuren.



Ook plaatsen we een landschap in de kerk, waar we elke week iets bijzetten dat verwijst naar het evangelie van die zondag.

Komen jullie op zondag ook naar de kerk? We zien jullie graag!

Jessica, Ingeborg, Jolanda, Ranjitha, Désirée, Bart en Leonie

Paus Franciscus – Bid en vast voor vrede!

Dit schreef Paus Franciscus op Twitter: Я вновь обращаюсь ко всем с призывом провести 2 марта, в Пепельную среду, день молитвы и поста за мир на Украине, чтобы стать ближе к страданиям украинского народа, почувствовать, что все мы братья и сёстры, и молить Бога о прекращении войны. #МолимсяВместе #Украина

Vertaling: Ik doe nogmaals een beroep op iedereen om 2 maart, Aswoensdag, een dag van gebed en vasten voor vrede in Oekraïne te houden, om dichterbij het lijden van het Oekraïense volk te komen, om te voelen dat we allemaal broeders en zusters zijn, en om tot God te bidden voor een einde aan de oorlog. #BidSamen #Oekraïne

Vastenactie – De 40 dagen challenge

De 40 dagen vóór Pasen vormen de ‘vastenperiode’. Het zijn de weken waarin je je voorbereidt op Pasen. Over de hele wereld doen mensen mee.

Sommigen doen bijvoorbeeld hun best om minder te snoepen, terwijl anderen Snapchat en Instagram af en toe overslaan.

We dagen je uit!



Met jouw hulp wil Vastenactie zich inzetten voor kinderen ‘ver weg’ die het minder goed hebben dan wij. We dagen je daarom uit je eigen ‘challenge’ voor de vastentijd te bedenken.

In de hal van de kerk liggen vastendoosjes voor de kinderen klaar. Deze worden ook bij de kinderenwoorddienst op zondag uitgedeeld. Tijdens de gezinsviering met Pasen (zondag 17 april om 11.00 uur) verzamelen we alle doosjes op het altaar.

Alle beetjes helpen, dus veel succes!



Misdienaars – De kerk zoekt jou!



Voor alle kinderen, tieners en jongeren van de parochie.

We zouden het heel mooi vinden als er op zondag misdienaars zijn die pastoor Marco of kapelaan Darek assisteren bij het vieren van de heilige Mis. We zijn dus op zoek naar jongens en meisjes die dit af en toe willen doen. We leggen je dan eerst uit wat er allemaal op het altaar gebeurt en wat je moet doen.

Zou je graag misdienaar willen worden en heb je je eerste communie al gedaan? Neem dan contact met me op (joostvlugt@gmail.com). Ook bij vragen kun je bij dit mailadres terecht.

Joost van der Vlugt

Heel lang geleden



Weet jij hoe lang onze kerk er al staat? Natuurlijk zijn heel veel kerken veel ouder dan onze kerk, maar wie kan nog zeggen dat hij of zij op zondagochtend met het hele gezin naar dit noodgebouw ging?

Wil je weten hoe de Burght gebouwd is, bekijk dan het filmpje van Firma Ring op YouTube, dat ik toevallig tegenkwam: Een dag in Uithoorn – Firma Ring Film (1965). Je kunt klikken op de QR-code hiernaast.



Klik of scan!

Communieproject – Gods Grootste Geschenk



Zondag 22 mei wordt in onze Emmausparochie het grote feest van de Eerste H. Communie gevierd. Maar voor het zover is zijn de 9 kinderen druk bezig met de voorbereiding, waarin op een speelse manier gewerkt wordt aan het project 'Gods Grootste Geschenk'.

We gaan samen met de kinderen op ontdekkingstocht naar de band tussen God en de mensen, naar de persoon van Jezus en Zijn blijvende aanwezigheid in de Eucharistie en naar wat Zijn leven voor ons leven kan betekenen.

Ook valt er wat te beleven! Alle communicanten zingen in het kinderkoor 'Opmaat' en zullen zij zich in een mooie viering op zondag 13 maart aan de parochie voorstellen: 'Zeg me je naam, duizend keren'.

Traditioneel maken de communicanten samen met hun ouders, broertjes en zusjes op 19 maart nog een excursie met speurtocht door de Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel. Dit is een mooie, oude kerk met allerlei historische wetenswaardigheden.

Hopelijk wordt zondag 22 mei voor de kinderen en hun familie een stralende dag. Uiteraard is daarbij iedereen van harte uitgenodigd, zodat ze zich welkom weten in onze gemeenschap!

Elly van Rooden



Regio – Verbonden in gebed

In de vijf kerken van onze regio gaat tijdens de 40-dagentijd een rode gebedskaars rond. Elke zondag staat de kaars in een andere kerk. Op Aswoensdag wordt hij in de viering van 19.00 uur aangestoken en met Pasen staat de kaars weer in de Burght.



Marlies



R.K. Parochie O.L. Vrouw van de Berg Karmel
Aalsmeer
6 maart 9.30u



R.K. Parochie Emmaus
Uithoorn
10 april 11.00u



R.K. Parochie St. Jan Geboorte
Kudelstaart
13 maart 11.00u



R.K. Parochie St. Jans Geboorte
De Kwakel
27 maart 9.30u



R.K. Parochie St. Urbanus
Nes aan de Amstel
3 april 9.30u



Nes – Valentijn met de Kinderclub



Wat hebben we gezellig geknutseld, bij de laatste bijeenkomst over bisschop en dokter Valentijn. Als je er niet bij bent geweest dan kun je op onderstaande foto's zien wat we toen met elkaar gemaakt hebben!



Ben je tussen de 5 en 12 jaar? Kom dan gezellig naar de KINDERCLUB!!
Ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!

Wanneer: Donderdag 10 maart van (15.30 – 16.30 uur)

Waar: In de pastorie naast de Sint Urbanuskerk

Verhaal: De 'Wonderbare visvangst'

Graag tot dan! Groetjes van het Kinderclubteam

Schutse – Kindernevendiensten

Niet alleen in de Emmaüsparochie bereiden we ons voor op Pasen natuurlijk. Hieronder kun je lezen wat er georganiseerd wordt in de Schutse.



Hallo kinderen van de Kindernevendienst,

We gaan weer beginnen aan een mooie tijd, de 40-dagentijd, de tijd voor **Pasen!**

In de Veertigdagentijd lezen we verhalen uit het evangelie van Johannes. Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de eerste oogst en van de bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren? In de verhalen horen we hoe het donker wordt in de stad, en hoe God op Paasmorgen een nieuw begin maakt. Het graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de dood! Dat vieren we steeds opnieuw als het Pasen is.

Het thema van deze Veertigdagentijd is: Ben je klaar voor het feest?

FEEST!

Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende Helper van God. Toch brengen ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest.

Tijdens de veertigdagentijd hangen we in de kerk een grote slinger / vlaggenlijn, waaraan elke week een nieuwe poster van een feestvlag wordt toegevoegd. Op de vlaggen staan illustraties van de Bijbelverhalen. Er zal weer elke week Kindernevendienst gehouden worden, dus we hopen op jullie komst. Welkom!

